

Een bijzonder bezoek aan lunet zorg.

Na een lange voorbereiding door ZZG -grenzenloze zorg- en stedencontact Eindhoven Minsk was het dan zover. Iedereen heeft een paspoort en een visum. Er kan vertrokken worden. Op dinsdagavond, eind oktober 2008, komen na een lange reis met de bus 8 cliënten en 4 begeleiders van Internata 3 uit Wit-Rusland in Eindhoven aan. Na een korte begroeting kon er vertrokken worden naar het logeeraadres. Dankzij de hulp van Lunet zorg is het mogelijk dat iedereen tijdens het verblijf bij elkaar kan blijven. Het logeeraadres is de Kempakker in Bergeijk. Iedereen is erg vermoeid. Na een kleine warme maaltijd worden de kamers verdeeld en kan er geslapen worden.

De groep die een bezoek brengt is een klein gedeelte van een theatergroep van Internata 3. Binnen deze voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking zijn maar een beperkt aantal mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding. Dankzij de hulp van het ZZG -grenzenloze zorg- is er materiaal gekocht zodat deze groep dagelijks door middel van theateractiviteiten dagbesteding heeft. Ze vinden het heel leuk om nu door middel van een aantal optreden iets terug te kunnen doen voor de hulp die ze vanuit Nederland krijgen. Een ander belangrijk onderdeel van het bezoek is uitwisseling op cliëntniveau. In de samenstelling van het programma is hier rekening mee gehouden. Door bezoeken aan verschillende locatie is hier voldoende ruimte voor. Taal is bij dit contact totaal geen barrière Na de verschillende optredens is er nog tijd om na te praten, te dansen en elkaar de mogelijke talenten te laten zien. Vragen die gesteld worden zijn hoe het is in Wit-Rusland, of cliënten hun familie zien, of ze ooit naar huis gaan en natuurlijk hoe de reis is verlopen. Cliënten van Lunet zorg hebben snel door dat zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking niet overal hetzelfde is als in Nederland. Soms waren bij cliënten, maar ook begeleiding van Lunet zorg, verbaasde en geschokte gezichten te zien. Vaak krijg ik tijdens de week van het bezoek te horen dat er mensen wel naar Wit-Rusland willen om verschillende projecten op te zetten en om eens te zien hoe het daar is. Wie weet wat er in de toekomst mogelijk is.

Namens de cliënten en hun begeleiders van Internata 3 wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die op wat voor manier dan ook hebben meegewerkt aan dit onvergetelijk bezoek. Deze week zal door niemand snel vergeten worden.

Wilt u weten hoe u donateur kunt worden van het ZZG, kunt u altijd contact met me opnemen. Dankzij uw steun kunnen we mensen met een verstandelijke beperking in achterstandsgebieden helpen.

Ingrid van der Lubbe